

Enkele teksten:

Gebeden
veranderen de wereld niet.
Gebeden veranderen mensen.
En mensen
veranderen de wereld.
Albert Schweizer

Ik verwacht
een nieuwe toekomst
waarin alle mensen
menselijk kunnen leven.
Ik verwacht
dat steeds meer mensen
niet langer zullen berusten
in onrecht en geweld.
Ik verwacht
dat steeds meer mensen
zullen vragen dat wij
met elkaar het leven delen.

Ik verwacht
dat veel verdriet en pijn
die nog verborgen zijn
aan het licht zullen komen.
Ik verwacht dat mensen
die moesten zwijgen
hun mond
zullen gaan openen.
Ik verwacht dat steeds meer
mensen duidelijker gaan zien
waar macht het nog
voor het zeggen heeft.

Ik verwacht
dat steeds meer mensen
waardering krijgen
voor mensen
van verschillende afkomst.
Ik verwacht
dat we op weg zijn
naar een tijd
waarin vrouwen en mannen
elkaar opnieuw waarderen.

Ik verwacht
dat er steeds vaker een beroep zal worden gedaan
op openheid en luisterbereidheid.

Ik verwacht dat het Licht van God
veel menselijker en onverwachter
onder ons zal komen
dan we voor mogelijk houden.

Ik verwacht dat er verrassende dingen zullen gebeuren
die ons een nieuw Gezicht
van de Goddelijke Liefde zullen tonen.
Ik verwacht dat veel mensen
zich hiervoor zullen openstellen,
omdat Liefde is wat blijft
en licht geeft aan al wat nog duister is.

(Marinus van den Berg, Deze tijd raakt vol verwachting 1990)

Eén ster
 maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars
 maakt de nacht minder zwart.
Eén hand
 maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem
 maakt de dag minder stil.
Eén vonk
 kan begin van nieuw vuur zijn
Eén noot
 het begin van een lied.
Eén kind
 het begin van een toekomst.
Eén wens
 het begin van een jaar.

Jacqueline Roelofs, uit: Hoop,



Theo Hop



zondag 12 januari 2020
2e zondag na Kerst
Valkenburg, Geref. Kerk
'Toen kwam Jezus...'

Om vòòr de dienst te lezen:

Waarom heb ik in deze tijd van beamers nog een aparte orde van dienst? Omdat ik niet zonder kan. Ik vind dat mensen iets van de kerkdienst mee naar huis moeten kunnen nemen. En op de orde van dienst staan die dingen waar je over na mag denken; die je, hopelijk..., bezig houden.

Altijd geef ik hierop een uitleg wat er aan de orde komt. Zo kunt u zich voorbereiden op de dienst. Vooraf is er meestal een luid gepraat; ik zou graag willen dat er een weldadige stilte is. Je hóórt de muziek van het orgel; je bezint je op de dingen die komen gaan: Welke liederen gaan we zingen (daarom is een Liedboek onmisbaar); wat wordt er gesproken. Dat staat op de Orde van dienst.

We openen onze viering met een **Psalm, 72**. Als de koning de gerechtigheid van God uitvoert ruist er op alle bergen vrede; is hij de redder van de armen. Hier kun je in onze tijd mee aankomen in de wereld.

We zingen **Psalm 72a**. Ik zal de voorzang zingen; u het refrein. Het is een vertaling van Huub Oosterhuis.

Lied 756 is een gebed: 'Laat komen Heer uw rijk'. Waar blijft een bestaan waar liefde en lofgezing leed en dood verdrijven? Het is geschreven door een Engels geestelijke L. Hensley (1824-1905).

Na de Evangelielezing klinkt **Lied 530**. Het lied is gemaakt naar aanleiding van het verhaal van Jezus die in Nazareth in de synagoge de Schrift leest. Door de woorden 'armen en gevangenen, recht en barmhartigheid' vond ik het hier ook passen.

Ziet u dat het vorige lied gezongen wordt in de 'Epifani-ëntijd', de tijd van de verschijning van de Heer. **Lied 527** past ook in deze tijd. Ook een lied van Huub Oosterhuis. Dit zijn liederen die je moet overdenken.

We sluiten de dienst af met een lied van vriend en collega Ds. Reinier Kleijer. Met dit lied won hij een prijsvraag. De opdracht was om een lied te maken wat aansluit bij onze hedendaagse beleving. Het lied is opgenomen in de bundel Zangen van zoeken en zien, nr 183. We zingen het op de wijs van Psalm 146.

We hebben een goede dienst met elkaar!

Vorbereiding:

*Hoe donker het ook kan zijn in onze wereld,
in ons leven,
Gods Woord brengt licht!
Het duister heeft niet het laatste woord.
Gods woord mag klinken;
ons de weg wijzen
en ons hart verwarmen.
(hierna gaan we staan)*

Zingen: Psalm 72:1 en 4

Bemoediging (naar Psalm 72)

Zoals een koning een herder van mensen is
zo vertrouwen we op Uw nabijheid en Uw zorg.
Zoals een koning zorg heeft voor de misdeelden,
aan de nood van de armen niet voorbijgaat,
zo weten we dat wij kostbaar zijn in Gods ogen.
Zoals regen de dorre aarde drenkt,
haar nieuwe glans en luister geeft,
zo ervaren we dat U ons telkens voedt en laaft.
Met U kunnen we verder, iedere dag weer.
Dat is pas léven! (we gaan zitten)

Zingen: Psalm 72a ('Voor kleine mensen is hij bereikbaar')
allen refrein; voorganger zingt de voorzang

Zijn rijk is hier

uit: Kees Pannekoek, 'Het gaat om wat stroomt', 233

Hij beloofde het rijk aan de armen,
aan hen die alles op alles moeten zetten
om het hoofd boven water te houden.

Hij beloofde het rijk aan de zachtmoedigen,
aan hen die niet strijden met harde middelen
en daardoor vaak het onderspit moeten delven.

Hij beloofde het rijk aan de treurende,
aan hen die uitzien naar troost
omdat het leven hun zo veel ongeluk bracht.

Hij beloofde het rijk aan de ontrecten,
aan hen die het slachtoffer werden
van het onrecht

dat door deze wereld in stand wordt gehouden.

Hij beloofde het rijk aan de vreedzamen,
aan hen die willen leven in vrede,
maar gedwongen worden oorlog te voeren.

Hij beloofde dat rijk niet uitsluitend voor hierna.
Hij beloofde dat rijk ook voor hier en nu.
Hij is koning van allen
die bouwen aan dat rijk.

Zingen: Lied 756:1, 2, 3, 4 en 7 'Laat komen, Heer, uw rijk')

Voor we de Schrift openen (R. Kleijer, GrenStaal 140)

Heer, leg uw woorden in ons neer
opdat Uw boodschap ons steeds weer
bemoedigt, sterkt en inspireert
en ons het goede leven leert. Amen.

Lezen: Mattheüs 3:13-17

Zingen: Lied 530 ('De Geest des Heren is op hem')

Uitleg

Orgelspel

Zingen: Lied 527 ('Uit uw hemel zonder grenzen')

Gebeden

Kollektes (meestal) 1 Diakonie; 2 Kerk

Zingen: Zangen van zoeken en zien Lied 183
(wijs: Psalm 146) (tekst R. Kleijer) (we gaan staan)

Wees de grond onder mijn voeten,
wees het dak boven mijn hoofd.
Wijs mij richting op de route
naar de toekomst ons beloofd.
Wees de bron waaruit ik put:
Liefde, vrede en geluk.

Wees de ziel van mijn gedachten,
Wees de drijfveer van mijn hand.

Breng het Rijk
dat wij verwachten
Mede door ons doen tot stand
Inspireer ons dag aan dag
Met Uw Geest
en geef ons kracht.

Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat
wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat;
En geef steeds betekenis
Aan de vraag wat leven is.

Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen 'God',
en zaai twijfel in mijn geest
als ik u te zeker weet.

Heenzending en zegen

Ga met ons mee, God,
wees ons tot zegen;
dat wij het goede
mogen ervaren.
Dat wij het goede
mogen géven
aan mensen om ons heen.
Dat de geest van Jezus
ons mag vervullen,
in ons mag werken.
Dat we vol zijn
van uw gerechtigheid
en uw vrede.

Zingen Zing Amen!

Ontmoeten na de dienst